

Utdrag ur Jonas Västbergs dagbok. Han var född 1882

Valmosen den 9 december 1899

I natt har jag legat här för första gången. Mina rumskamrater var fem man och en häst. Hästen tycktes befinna sig väl bland släktet homos söner men såsom varande af ett starkare släkte ville han nästan tillskansa sig befälet öfver den usla hyddans invånare. Han stampade och kunde endast med en sockerbit något lugnas. Vi ha idag huggit 26 stäcker.

Söndagen den 10 december

Vi ligga nästan för ankar, ty ute härskar "Brynulf" mycket strängt. Skägget bleknar bara man sträcker ut hufvudet och näsan får skomakarfärg. Här har farit många arbets söner i dag men blott en dotter. Jag har läst om reformationen i Tyskland (Luther) och något tysk "sprachen. Gruvar oss för morgondagen. Vi ha fortfarande en koling af släktet Hippos till rumskamrat.

Måndag den 11 december

Har idag frusit om fötterna oaktat jag har vadmals skor. Nils Ohlsson kommit från hemma med tidningen. Hästen har fått ensamt rum. Ryker in i kojans ty dörren är tätad. Har huggit 29 stockar.

Tisdag den 12 december 1899

Något bättre väder. Har snöat något under natten. Högg färdigt utanför kojans. Högg 25 bitar. Jag frågade vad man fick lära vid ett regemente. Svaret lydde nästan ordagrant så: lära sig säga ja och nej. Riktigt, ty dessa ord äro de svåraste i det svenska språket.

Onsdag den 13 december 1899

Huggningen gick dåligt på förmiddagen. Flyttade därefter längre upp till ett bättre land där det är bättre skog. Spisen är nu lerad och allt ställt som det bör vara i en koja.. Snöat litet under dagen. Huggit 26 stockar.

Torsdagen den 14 december 99

Snöat något. Ha huggit 32 stockar o 1 slippert. Diskussion rörde sig om större (näsa) på aftonen.

Fredag den 15 december 99

Snöat något, det stiger dock litet, ty snön liknar en hög harull där man sparkat ihop honom. Vi ha ätit middag under det eviga taket tillsammans med Johan Nilsson o Karl. Vi ha huggit 31 stockar.

Lördag den 16/12 99

Kallt, mycket kallt. Snön hänger i skogen så att "brynulf" har riktigt tag till att vara hård. Vi ha ätit middag omedelbart under det blågröna himlavalvet. Karl och jag ha byggt en krans af småtall omkring skorstenen i tron att spisen därigenom skulle bli villigare att skicka ut röken. Däruti bedrogo vi oss dock. Vi ha huggit 32 stockar.

Söndag den 17/12 1899

Låg för ankar, smidde rankor och kokade bönor.

Måndag den 18

Väderleken något bättre. Snöade smått. Nils gick hem. Högg 29 stockar.